

Jezus alleen!



IMPACT TOERUSTINGSDAG

voor kinderwerkers, ouders, beleidsmakers & alle vrienden van kinderen!

"...opdat de volgende generatie het zal weten" Psalm 78:6

SEMINARS IMPACT TOERSUSTINGDAG 16 JANUARI 2016

Seminar 1: Jezus alleen... in de haast cultuur

Onze agenda's puilen uit, we hebben het druk! En onze kinderen ook. Na schooltijd staat er vaak een afspraak - van een feestje tot een sportoefening en vergeet de muziekles niet! Tijd nemen om te werken aan je relatie met je kind of met de kinderen van je groep... Om stil te worden en tot rust te komen aan de voeten van Jezus.... Hoe doe je dat te midden van alle drukte? Dit seminar zoomt in op time management - wat heeft de Bijbel over onze agenda en over prioriteiten stellen te zeggen?

Seminar 2: Jezus alleen... voor iedereen

Jezus is De Weg, De Waarheid en Het Leven... ook voor kinderen met speciale noden. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Waar autisme, asperger, ADHD of ADD gedrag en gevoelens beïnvloeden, hoe help je deze kinderen om hun vertrouwen op Jezus te stellen? Dit seminar biedt handvaten in de omgang met kinderen met speciale noden, thuis of in de groep.

Seminar 3: Jezus alleen... in vriendschappen

Kinderen brengen vriendjes mee naar huis of naar de club. En wat dan als ze 'verkeerde' vriendjes meenemen die hen merkbaar verkeerd beïnvloeden? Hoe kun jij ze helpen om goede vriendschappen te ontwikkelen? En hoe kun je zelf een vertrouwensrelatie opbouwen met de kinderen van je groep? Wat zegt de Bijbel over vriendschap? In dit seminar denken we na over wat God zegt over vriendschappen. Hoe ben je een goede vriend(in) en wat is een goede vriend(in) voor jou?

Seminar 4: Jezus alleen... vanaf de start

Als jij jouw kind of de kinderen van jouw groep wil leren dat ze hun vertrouwen op Jezus alleen mogen en kunnen stellen, doe jij dat dan ook? Je bereidt een Bijbelles voor, denkt na over een thema om met het gezin mee aan de gang te gaan; hoe doe je dit? In dit seminar gaan we kijken naar jouw eigen hart, het startpunt van waaruit je kinderen benaderd en opvoedt.

Seminar 5: Jezus alleen.. in de invulling van je programma

Hoe bereid jij je kinderprogramma voor? Lukt het je om de Bijbelles over te brengen op kinderen of loop je tegen zaken aan? Hoe houd je de aandacht van de kinderen eigenlijk vast? Dit seminar behandelt 'Onderwijs dat prikkelt tot reactie' een les uit de cursus 'In de Voetstappen van de Meester'. Praktische tips en ideeën wisselen elkaar af in dit seminar.

Jezus alleen!

IMPACT TOERUSTINGSDAG

voor tienerwerkers, ouders, beleidsmakers & alle vrienden van tieners!



"...opdat de volgende generatie het zal weten" Psalm 78:6

SEMINARS IMPACT TOERSUSTINGDAG 23 JANUARI 2016

Seminar 1: Jezus alleen... in de haast cultuur

Onze agenda's puilen uit, we hebben het druk! En onze tieners ook. Op school zijn er toetsen die ingepland en voorbereid moeten worden, buiten school de afspraakjes met vrienden, de sport en de muziek. Tijd nemen om te werken aan je relatie met je tiener of met de tieners van je groep... Om stil te worden en tot rust te komen aan de voeten van Jezus.... Hoe doe je dat te midden van alle drukte? Dit seminar zoomt in op time management - wat heeft de Bijbel over onze agenda en over het stellen van prioriteiten te zeggen?

Seminar 2: Jezus alleen... in de invulling van je programma

Als je een programma voorbereidt, waar moet je dan op letten? Lukt het je om tieners iets uit de Bijbel mee te geven of loop je tegen zaken aan? Hoe houd je de aandacht van de tieners eigenlijk vast? Wat zijn valkuilen en wat zijn kansen in het voorbereiden van een programma voor tieners? Dit seminar zoomt hier op in.

Seminar 3: Jezus alleen... in vriendschappen

Tieners brengen vrienden mee naar huis of naar de club. Hoe kun jij ze helpen om goede vriendschappen te ontwikkelen? En wat dan als ze 'verkeerde' vrienden meenemen die hen merkbaar verkeerd beïnvloeden? Hoe bouw je zelf een goede vertrouwensrelaties op met je tieners? Wat zegt de Bijbel hierover? In dit seminar zoomen we in op wat God zegt over vriendschappen. Hoe ben je een goede vriend(in) en wat is een goede vriend(in) voor jou?

Seminar 4: Jezus alleen... vanaf de start

Als jij jouw tiener of de tieners van jouw groep wil leren dat ze hun vertrouwen op Jezus alleen mogen en kunnen stellen, doe jij dat dan ook? Je bereidt een programma voor, denkt na over een thema om met het gezin mee aan de gang te gaan; hoe doe je dit? In dit seminar gaan we kijken naar jouw eigen hart, het startpunt van waaruit je kinderen benaderd en opvoedt.

Seminar 5: Jezus alleen in de virtuele wereld

Virtueel, digitaal, online... Onbekend maakt onbemind, maar wat zijn nu eigenlijk de gevaren of zijn er alleen maar kansen? Het is een hele uitdaging om tieners te helpen om op een goede manier met de virtuele wereld en sociale media om te gaan. In dit seminar gaan we kijken of en wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Ook belichten we uitdagingen en kansen van de virtuele en sociale media. We willen nadenken over de vraag: Hoe kan ik mijn tiener(s) helpen en begeleiden om op een goede manier om te gaan met de digitale wereld?