

# Leven uit Genade

Standaard of abnormaal?



# Leven uit genade & de verloren zoons

- 2 sessies
  - gelijkenis van de Verloren Zoons
  - 4 hoofdrolspelers
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Lucas 15

# situatieschets

- **Situatie: Jezus ontvangt en eet met tollenaars & zondaars**
  - hebzuchtige inhalige landverraders
  - ritueel onrein door hun werk
  - BZ'rs => hoeren, misvormden, de zieken, de tokkies of triestelingen van het dorp
- **De F&S maken een simpel statement: Jezus is schuldig, een dronkaard en onrein. Hij hoort bij de outcast**
- **Hoe kijk jij naar Jezus? Ben je een t/z of schriftgeleerde?**

# Jezus ontvangt de zondaars

- Zoals een Herder die een schaapje kwijt was
- Zoals een vrouw die geld kwijt was en het teruggevonden geld viert met haar vrienden
- Eenvoudige gelijkenissen, de rollen zijn goed verdeeld
- Ben jij al gevonden?



# Jezus ontvangt de zondaars

- **Hij eet met hen**
- **Zoals een vader zijn verloren zoon ontvangt**
- **Een verloren en gevonden zoon => feest**
  
- **Waarom vertelt Jezus de gelijkenissen?**
- **Ga heen en doe evenzo?**
- **Focus op Jezus**
- **Het effect?**

**Vervulling, verliefdheid, verbazing, verandering van leven, liefde & genade**

# De Vader

- Welke rol in de gelijkenis?
- Welke rol heeft jouw vader?
- We leren een geweldige vader kennen met 2 type zoons
- Jezus vertelt de gelijkenis, hij kent zijn Vader!
  
- Jezus leert ons de Hemelse Vader kennen
  
- Lukas 15:11-32



# De vader

- Heeft een nalatenschap
- Goede zakenman
- Goede vader
- Het beste scenario volgens de verloren zoon
- Doet het onbegrijpelijke!



# De verloren zoon

- Ondenkaar
- Liefde voor zichzelf
- Keert zijn vader de rug toe
- Begint te besteden
- Upside down
- U-turn          vers 18-20a





# Vaders welkom

- De vader verwacht actief
- De vader rent
- De vader kust, knuffelt, omhelst, springt, danst
- De vader herstelt het zoonschap
- De vader herstelt het burgerschap
- De vader herstelt het bedrijfsaandeel
  
- De vader geeft het onverdiende en ongevraagde.

GENADE

# De religieuze zoon

- Werkt harder dan ooit
- komt thuis
- Zondigt in zijn hart
- Zondigt tegen zijn vader
- Veroordeelt zijn broer en rechtvaardigt zichzelf
- Verhard zijn hart



# Wie ben jij?

## Religieus

- Traditioneel
- Voegt zich
- Regels
- Behoudend
- Moreel
- Gehoorzaam

## Rebel

- Innovatief
- Voegt zich niet
- Overtreder
- Vrije denker
- Immoreel
- Ongehoorzaam



# de Derde Zoon

- Vertelt het verhaal
- Heeft rebellen lief
- Heeft religieuzen lief
- Jezus is hoe de vader op ons reageert



# Leven uit genade

- Met lege handen naar God toe gaan
- Naar God toe rennen
- De liefde van God de Vader leren kennen
- Niet de erfenis maar de nabijheid
- God leren kennen

