

IMPACT TOERUSTINGDAG 2015

WEES STERK EN MOEDIG

MARK BRUSSEL



Het doel van onze jaarlijkse IMPACT toerustingdag is om iedereen die met kinderen te maken heeft (met name ouders en kinderwerkers) rond een open Bijbel te helpen bij de geestelijke vorming van hun kinderen. We noemen het een *IMPACT* toerustingdag omdat we de vaste overtuiging hebben dat God ons als volwassenen geroepen heeft om geestelijke impact te hebben op de kinderen die Hij in onze invloedssfeer heeft geplaatst. Een Bijbelse onderbouwing hiervoor vinden we o.a. in Psalm 78.

De schrijver van Psalm 78 is Asaf. Wat hij te zeggen heeft is wat hem betreft van groot belang: '... neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond' (v. 1b). Neigen heeft het idee van op het puntje van je stoel zitten, alle aandacht erbij. Wat is zo cruciaal Asaf? Kijk naar vers 2-4 en 6-8. Eigen woorden: vertel ze de geschiedenissen uit de Bijbel, vertel ze van Jezus zodat ze Hem gaan leren kennen, liefhebben en gehoorzamen. Deze verantwoordelijkheid ligt op onze schouders: '...wij zullen ze niet *verbergen*... maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere *vertellen*' (v. 4). Jij hebt de verheven opdracht en het voorrecht gekregen om geestelijke impact te hebben op jouw (klein)kinderen. Ben je je daar bewust van? Heb je daar passie voor? Ben je bereid om daar offers voor te brengen? Wil je daarin groeien? Je moet een basisverlangen hiernaar hebben, anders zou je hier niet zijn. Ik hoop dat je vandaag bemoedigt zal worden en geholpen in deze prachtige maar soms ook zeer uitdagende taak, 'opdat de volgende generatie het zal weten'.

'Wees sterk en moedig' is het thema van deze IMPACT dag en dit thema komt rechtstreeks uit de Bijbel. Ik wil het vanmorgen toepassen op de taak die God ons gegeven heeft om onze kinderen geestelijk te vormen, zoals we in Psalm 78 lazen. Maar het is eerst goed om wat in te zoomen op de betekenis van die woorden 'wees sterk en moedig'. Afhankelijk van je vertaling kom je deze leus zo'n tien keer in de Bijbel tegen, en op één keer na staan ze allemaal in het Oude Testament. De verwijzing in het Nieuwe Testament vind je in 1 Korinthe 16:13 waar staat: 'Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk' (NBV).

Wees sterk en moedig. Het is allereerst een gebod: het klinkt ferm en robuust. Het heeft een hoog 'ga ervoor en pak aan' gehalte. Maar het is ook een bemoediging. Het wordt gezegd tegen mensen die *niet* sterk en moedig zijn. Ze zijn bang, overweldigd door de taak die voor hun ligt. Het is dus gebod én bemoediging. Kijk maar eens naar Jozua 1. Mozes is gestorven en Jozua wordt door God geroepen om met het volk de Jordaan over te steken en Israël het beloofde land

in te leiden. In vers 6 lezen we: 'Wees sterk en moedig, want u *zult* dit volk het land dat Ik hun vaders gezwoeren heb hun te geven, in erfbezit laten nemen'. Jozua, ik heb het land reeds aan Mijn volk gegeven, het moet alleen nog ingenomen worden. Ga! Wees sterk en moedig, gebod. Kijk dan naar Deuteronomium 31:6,7: 'Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Here uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en niet verlaten'. God zegt door Mozes tegen het volk, het land intrekken is geen makkie. Ik begrijp dat je er tegenop ziet, maar dat hoeft niet. Ik ga met jullie mee en ik laat jullie niet in de steek, dus wees sterk en moedig. Dit is een bemoediging. Dus: 'wees sterk en moedig' is een gebod en een bemoediging.

Het tweede punt is dat 'wees sterk en moedig' altijd gezegd wordt in het kader van strijd, moeite, tegenstand. Het hangt niet in een vacuüm, los in de lucht. Er is een vijand. Meer dan de helft van de teksten staan dicht bij elkaar aan het einde van het boek Deuteronomium en het begin van het boek Jozua. Israël heeft bijna 40 jaar woestijnreis erop zitten, maar ze staan nu aan de rand van het beloofde land. In Deuteronomium vertelt Mozes het volk dat ze Kanaän zullen intrekken en innemen. Maar Jozua is degene die het volk daadwerkelijk het land in leidt. Het is in deze context dat je keer op keer leest: wees sterk en moedig. Mozes zegt het tegen het volk, tegen Jozua. God zegt het tegen Jozua, Jozua zegt het tegen het volk, het volk zegt het tegen Jozua. Een land innemen is niet gemakkelijk, ook als God het reeds gegeven heeft. Er was geen ontvangstcomité in Kanaän! In 2 Kronieken komen we hetzelfde tegen. De Assyriërs hebben daar Jeruzalem omsingelt met een intimiderende troepenmacht van 185.000 soldaten. Het volk trilt als een rietje maar koning Hizkia zegt: 'Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië en de troepenmacht die met hem is' (32:7). Met andere woorden: 'wees sterk en moedig' veronderstelt strijd.

Beste vrienden, als je jouw kinderen wilt bereiken met het Evangelie krijg je te maken met een vijand en zal je strijd ondervinden, tegenstand. Net zoals het volk van Israël bezet gebied introk, zo begeven wij ons op vijandig terrein. De Bijbel zegt dat de satan de overste van deze wereld is (Joh. 12:31; 14:30). Hij zit aan de ketting, God heeft uiteindelijk alles in zijn hand, maar deze wereld is niet Vaders wereld, het is de wereld van de duivel. En hij zet alles in om het meest kwetsbare, kinderen, te beïnvloeden, te manipuleren, ja te vernietigen. Er woedt een geestelijke strijd om het hart van het kind. En de satan heeft maar al te vaak succes. Laat me een paar voorbeelden geven van het strijdveld.

Ik kijk rond en zie de gezinnen. Dank u Heer voor gezinnen waar met al haar lek en gebrek, liefde heerst en Jezus centraal staat en de Bijbel gelezen en toegepast wordt. Maar ik denk aan de talloze kinderen die ernstig beschadigd worden door echtscheiding, mishandeling, verwaarlozing. Gezinnen waar vader volslagen afwezig is omdat hij naast zijn werk zo nodig veel tijd met z'n vrienden moet doorbrengen of waar moeder haar kinderen gebruikt om haar eigen onvervulde dromen na te jagen. Ik zie op het strijdveld de overheid die met wetgeving ons beperkt als het

gaat om het uitoefenen van Bijbelse tucht, die voorschrijft wat op scholen mag en moet worden onderwezen en daarin vaak antichristelijk is, die soms wat recht is krom noemt en andersom met desastreuze gevolgen voor het welzijn van de kinderen. Ik zie de therapeutisering van kinderen. Er is nog nooit een tijd geweest waar kinderen zo snel een labeltje kregen opgeplakt. We luisteren niet zozeer meer naar de God van de Bijbel, maar eerder naar de therapeut in het Centrum voor Jeugd en Gezin. God wordt op het terrein van opvoeding en gedrag en beperkingen gereduceerd tot een mening, alsof Hij geen verstand zou hebben van ADHD en autisme. Ik denk aan de kerk. Zijn er nog gemeenten waar het kinderwerk bloeit en groeit? Waar het niet een ondergeschoven kindje is, het sluitstuk op de begroting? Gemeenteleden zouden toch in de rij moeten staan om kinderwerk te doen?

Het is niet mijn bedoeling om zwartgallig te zijn. Er gebeuren ook hele mooie dingen in kinderlevens en op het geestelijk erf. Jongens en meisjes geven hun leven aan Jezus. Ik kom gepassioneerde ouders tegen die zich actief inzetten op de weg naar het kinderhart. Ik word blij als ik in de kinderkampen kinderen hoor bidden, zo puur, zo oprecht. God doet Zijn werk. Maar tegelijkertijd haalt de vijand wel veel overwinningen. Wat is onze reactie? Schouders ophalen? Handdoek in de ring gooien? Ons terugtrekken? Weet je dat dit laatste een geliefde tactiek van de boze is? Ontmoediging en frustratie leidt er toe dat mensen er gewoon mee kappen. Ik las van een gemeente waar in de loop van twee jaar alle kinderwerkers opstapten omdat ze zich afvroegen waar ze het eigenlijk voor deden. Ze zagen geen vrucht op hun werk. Maar het gaat niet om resultaat, wij hebben dat uiteindelijk niet in de hand. Het gaat om gehoorzaamheid, om trouw aan de stem van de Meester. En we horen Hem zeggen: Ga door! Wees sterk, wees moedig! Blijf de kinderen op Jezus wijzen, heb ze lief, neem de Bijbel serieus, bid voor ze, wees een voorbeeld –ook als je faalt-. Vertel ze van een God in de hemel die ze liefheeft. Als je dat doet, dan ga je tegen de stroom in, ook soms in je eigen kerkelijke gemeente of christelijke familie. Maar je mag roeien met de roeipanen van hoop en vertrouwen. God zal je helpen. Waar Gods vinger wijst, daar voorziet Zijn hand.

Wat geeft God ons om sterk en moedig te zijn?

1. God geeft zichzelf (Deut. 31:6-8)

Opvoeding, kinderevangelisatie – het kan intimiderend en ontmoedigend zijn. Ik dacht vroeger dat opvoeding gemakkelijk was totdat ik vader werd. God weet dat en zegt ik help je, Ik ga met je mee. Ik ben bij je als een 24/7 hulplijn, Ik beloof dat ik je nooit zal verlaten en het mooiste vind ik: 'De Heere nu is het Die voor u uit gaat' (v. 8). Denk daar eens over na. Als de Heere voor ons uit gaat, betekent dit dat geen enkel plekje waar ik kom, nieuw is voor God. Op het moment dat ik daar kom, is God er al geweest. Hij gaat voor je uit. Geloven we dit? Praktiseren we het? Het is geen automatisme. Hoe vaak lopen we niet vast in ons geestelijk leven, of opvoeding of bediening en keren we ons tot Jan en Alleman, maar niet tot de Heer. Geloven we dat we met Hem alles gekregen hebben dat nodig is? De Bijbel zegt dat dit zo is. 2 Petrus 1:3: 'Zijn

Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken nodig is voor het (dagelijks) leven en de godsvrucht door de kennis van Hem'. In Christus is liefde, geduld, wijsheid, volharding beschikbaar. We hoeven niet sterk en moedig in eigen kracht te zijn. We kunnen niet sterk en moedig in eigen kracht zijn. Sterker nog, als ik zwak ben dan ben ik sterk. De Here is beschikbaar. Roep Hem aan. Mozes zei: 'Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken' (Ex. 33:15). Het zou voor ons niet anders moeten zijn. Geen kinderwerk, geen opvoeding als de Here niet met ons mee gaat, ja voor ons uit gaat.

2. God geeft Zijn Woord (Joz. 1:7)

Klein woordje is hier belangrijk: 'Wees sterk en zeer moedig, *door* nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes u geboden heeft'. Zie je het? Er is een verband tussen sterk en moedig zijn en gehoorzaamheid aan de Bijbel. Met andere woorden, wil je krachtig zijn (niet slap, zwak), wil je moedig zijn (niet lafhartig), lees en bestudeer de Bijbel. Niet ingewikkeld. Wanneer je de Bijbel tot je neemt worden je geestelijke spieren gevoed. En wanneer je de Bijbel toepast, doet wat er staat, dan maak je die spieren sterk. God heeft ons niet gemaakt om met ons hoofd naar beneden rond te lopen. 2 Timotheus 1:7 zegt: 'Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid (lafhartigheid) maar van kracht'. De Bijbel is de manier om krachtig te worden. Kijk wat vers 8 hierover zegt. Wees er dagelijks mee bezig. Lees je de Bijbel dagelijks, voor je eigen ziel? Als je het niet doet is het niet mijn intentie je een schuldgevoel aan te praten. Maar ik wil je wel enthousiast maken. Je weet niet wat je mist. De almachtige God die door Zijn Woord persoonlijk tot jou wil spreken, elke dag. Zelf vol zijn van God en van Zijn Woord is het mooiste geschenk dat jij jouw kinderen geven kunt. Daar kan geen kunstig bedacht knutselwerkje of mooi verteld Bijbelverhaal tegenop. Als je iemand enthousiast wil maken doe je dat allereerst door er zelf enthousiast over te zijn. Vers 8 zegt ook dat we niet van het wetboek af moeten wijken. Pas het niet aan. Geloof niet al die lariekoek over het feit dat de Bijbel achterhaalt is, cultureel bepaald en dat de specialisten vandaag de dag het beter weten. Lees het, leef het. God heeft het gegeven om sterk en moedig te worden.

3. God geeft elkaar (Joz. 1:18)

De Heere zegt tegen Jozua, 'wees sterk en moedig' (v. 6,7,9) maar wanneer Jozua de instructies die hij van God gekregen heeft doorgeeft aan het volk antwoorden ze in vers 17,18: '...Alleen, wees sterk en moedig!' Is dat niet prachtig? We hebben God nodig boven alles en wanneer we Hem hebben, dan hebben we genoeg, maar God heeft ons ook aan elkaar gegeven om elkaar aan te sporen, te bemoedigen en te helpen. De 'elkaar geboden' (zorg, bemoedig, help, wijs elkaar terecht geboden) zijn ook van toepassing in opvoeding en kinderwerk. Zou het niet mooi zijn als we in de gemeente onze lasten kunnen delen over de opvoeding? Dat er mensen zijn met wie wij kunnen bidden? Wees niet bang om zwak te zijn. Het kan zo bevrijdend zijn om te zeggen tegen een ander: wil je mij helpen? Mentorschap, omzien naar elkaar. Er zijn zoveel manieren waarop we tegen elkaar kunnen zeggen: 'Wees sterk en moedig'. Laten we onze ogen openen voor elkaar.

4. God geeft de overwinning (2 Kron. 32:7)

Aan het einde van de dag, is elke vrucht het werk van God. Gaan je kinderen de weg met de Heer? Het is barmhartigheid van God. Lezen je eigen kinderen of de kinderen van de club zelf de Bijbel? Het is barmhartigheid van God. Het is niet de triomf van onze kracht en moed dat resultaten boekt maar de triomf van Gods genade. Kijk maar tot slot naar 2 Kronieken 32. De Assyriërs onder leiding van Sanherib hebben heel Juda ingenomen en Jeruzalem belegerd. Het ziet er niet goed uit en het volk is angstig. Koning Hizkia stelt legeroversten aan en spreekt naar hun hart: 'Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrie, en ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is meer dan met hem. Met hem is een vleselijke arm, maar met ons is de Heere, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren' (v. 7,8). Onze hoop is niet in een 'vleselijke arm', wij hebben de levende God, Schepper van hemel en aarde. Wij hebben Jezus Christus, Zijn dierbare Zoon die Zijn leven gegeven heeft en voor ons bid en pleit. Wij hebben de Heilige Geest, die in ons woont en ons troost en leidt. 1 Johannes 4:4 vat het allemaal samen: 'Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan die in de wereld is'. Christus is overwinnaar.

En het is met die zekerheid dat we tot elkaar kunnen zeggen ter bemoediging en ter aansporing: 'Wees sterk en moedig'. Amen.